

De 300

in twaalf vragen

Naam: Nelson Lie
Leeftijd: 'Ik ben 40 jaar.'
Beroep: Tandarts.
Links- of rechts: Rechtshandig.
Woonplaats: Kwintseul, in het Westland.
Bowlingvereniging: 'Ik ben lid van BV Westland – De Lier en van BV Dekker Zoetermeer.'
Gegooïd op: Donderdag 2 november in De Lier
Tijdens: Huisleague vijfmans
Nationale league: 'Voor het eerst dit jaar, in de tweede klasse.'
Hoe vaak 300: 'Dit was mijn allereerste.'
Gemiddelde op pas: 'Dat zal 190 zijn.'



Hoe lang heb je over je eerste 300 gedaan?

'Best wel lang eigenlijk. Ik ben in Haarlemmer-lie-de gaan bowlen toen ik in Amsterdam studeerde. Dat is toch al gauw twaalf jaar geleden.'

Wel eens eerder dicht in de buurt geweest?

'Hou het maar op nee. Ik had voor die 300 wel al een keer 277 gegooïd. Erna nog een keer 278 trouwens. Maar dan ben je toch nog steeds vrij ver van die twaalf strikes af.'

Met welke bal(len) ging het nu twaalf keer wel goed?

'Met een Astro Physix bal van Storm.'

Na hoeveel strikes begon je aan een 300-game te denken?

'Bij de negende strike. Ik had daarvoor wel eens zeven, acht strikes op een rij gegooïd. Maar nooit negen. Toen die negende ook viel kreeg ik wel zoiets van: het zou wel eens kunnen gaan gebeuren.'

Die laatste drie vielen daarna lekker gemakkelijk?

'Niet bepaald. De tiende ging nog wel, maar die elfde leek helemaal nergens op. Zo dik, zo lelijk! Het was echt een wonder dat ze allemaal vielen. Eentje deed er voor de gezelligheid nog heel lang over ook. De twaalfde was daarna gek genoeg weer gewoon een goede bal!'

De spanning stond er zeker aardig op?

'Zeker. De hele bowling was er op een gegeven moment mee bezig. Bij de negende stond ik al alleen op de baan. En daarna was het nog eens drie keer een soort alleen op de wereld. Best apart en spannend. Maar ook heel leuk om mee te maken.'

Het gebeurt ook niet zo vaak in De Lier, een 300-game?

'Dat klopt. Zelf wist ik het niet hoor. Maar dit was de eerste in vijf jaar. Hoe dat kan? Ja, goede vraag. Misschien zijn er niet zoveel hele goede bowlers in De Lier. De tijd dat een team van onze bowlingvereniging nationaal kampioen vijfmans werd ligt in ieder geval al een tijdje achter ons.'

Wel mooi dat jij na vijf jaar weer de eerste was?

'Natuurlijk is dat mooi. Ik denk dat het specialer is dan in andere bowlinghuizen waar het veel vaker gebeurt. Maar ik vind het toch vooral heel erg leuk dat ik die 300 nu heb gegooïd. Ik ben er

eigenlijk nooit mee bezig geweest. Had niet het idee dat het voor mij was weggelegd. Als het dan toch gebeurt, je die 300 van je bucketlist kan afstrepen, is dat nog mooier!'

Heb je je 300 ook nog gevierd na afloop?'

'Absoluut. Op de baan al, daar heb ik alle teams een bittergarnituur aangeboden. Ja, doe eens gek. Ik was ook heel blij. En na afloop is er inderdaad wel een biertje gedronken. Maar dat is niet zo speciaal hoor, bij onze bowling. Daar blijft echt iedereen, elk team, na de league gezellig nog hangen om wat te drinken. Bijzonder? Ja, dat klopt wel. Ik maak dat echt in geen enkele andere bowling mee. Daar weten de meesten niet hoe snel ze naar huis moeten.'

Niks voor jou, jij bent meer van de gezelligheid?

'Het gaat mij om de combinatie. Welke sport ik ook doe, tennissen, tafeltennissen vroeger, of bowlen, padel en vooral golf tegenwoordig, ik wil het altijd goed doen. Ben best wel fanatiek. Maar zonder gezelligheid eromheen vind ik het veel minder leuk.'

Dat geldt dus ook voor op de bowlingbaan?

'Ja hoor, waar ik ook speel. Nu in De Lier en in Zoetermeer. Maar daarvoor in Schiedam, bij Chandra toen nog. En in Leiderdorp en in Hoofddorp. In Zoetermeer zit ik ook in een team waarin we om bierframes spelen. Hoe meer bierframes je op je naam hebt, dus strikes die je hebt gemist, hoe meer je moet bijdragen aan de jaarlijkse barbecue, in de zomer.'

Leuk team, speelt zeker niet om de prijzen?

'Tot nu toe zijn we met dat team waar ik nu mee in Zoetermeer speel altijd kampioen geworden. Dus dat valt wel mee. Is trouwens niet mijn verdienste hoor. Ik ben ooit in Chandra Johnny Spil tegengekomen. Dat is in de loop der jaren een vriend van de familie geworden met wie ik ook al snel ben gaan bowlen. Dat betekent in de praktijk dat ik de laatste jaren in teams heb gespeeld met Mark Jacobs, Jord van Weeren, Jeffrey van de Wakker en Michael Kok. En met Kenneth Ramos ook. Of ik van al die jongens wat heb geleerd? Wat denk je zelf! Heel veel. En wat de telling van die bierframes betreft: om mij niet alles te laten betalen bij die barbecue is daar een rekenommetje voor gemaakt. Klopt. Ik tel niet voor honderd procent mee. Ze zijn ook echt beter natuurlijk! 🍷'